

Voorst onder de Loep zet een stip op de horizon: de Visie

Voorst onder de Loep heeft een Visie opgeleverd, ontworpen op grond van alle opvattingen geuit door 411 sleutel figuren tijdens de consultatieronde. De Visie beschrijft het toekomstbeeld van de Voorster samenleving. Zij verwoordt waar wij als Voorster samenleving naar toe willen. Het is de stip op de horizon, die richting geeft aan onze ideeën en acties op gebied van preventie.

De Visie luidt als volgt:

**We leven gezond en ontspannen samen en de kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze kinderen groeien veilig op.
We staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn.**

Uit deze Visie zijn doelen afgeleid, handvaten om problemen in de samenleving aan te pakken. Het zijn doelen van en voor de Voorster samenleving. Alle groepen in de samenleving zijn aan zet om acties op te pakken om deze doelen te bereiken. Wanneer we als samenleving doelgericht in actie komen, met zorgpartijen, verenigingen, scholen, kerken en andere betrokkenen, kunnen we veel maatschappelijke problemen aanpakken en de kans verkleinen dat een inwoner van de gemeente Voorst in de problemen komt.

Sommige bestaande preventieve activiteiten in de gemeente Voorst maken geen deel uit van de Visie en doelen van Voorst onder de Loep. Zoals bijvoorbeeld het vaccinatieprogramma. Geen van de geraadpleegde sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen of experts vanuit de Voorster samenleving merkte deze preventieve activiteiten aan als een probleem. Kortom: bestaande activiteiten op het gebied van preventie die goed lopen zijn geen onder deel van Voorst onder de Loep. We concentreren ons hier op de zaken die beter zouden kunnen, waar we maatschappelijke winst kunnen behalen.

We leven gezond en ontspannen samen

Vorst is een gemeenschap waarin veel mensen elkaar kennen. Van oudsher is de cohesie goed, vooral in de kleine kernen. De keerzijde van het elkaar goed kennen, is dat we in de kernen soms ook wat gesloten kunnen zijn voor nieuwkomers.

In de moderne maatschappij voelen veel van ons zich gehaast en gestrest. We zijn op zoek naar verbinding en zingeving. Een ontspannen samenleving betekent dat we in verbinding staan met onszelf en met elkaar.

In die ontspannen samenleving proberen we goed voor onszelf te zorgen. We nemen voldoende beweging, nuttigen gezonde voeding en stellen paal en perk aan ons middelengebruik. Dat draagt bij aan een gezonde Voorster gemeenschap waarin zoveel mogelijk van ons vitaal zijn en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

De kwaliteit van leven is in alle kernen goed

In de gemeente Voorst staan, net als in grote delen van Nederland, de kleine kernen onder druk. Voorzieningen zijn verdwenen door economische veranderingen als schaalvergroting en digitalisering. In onze Voorster samenleving vinden wij het belangrijk dat het leven in alle kernen goed is. We voelen ons veilig en vertrouwd in onze eigen omgeving. Voor eenieder die dat wil is er geschikte woonruimte te vinden. We hebben een rijk verenigingsleven en de gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners. Een aantal basisvoorzieningen blijft in het dorp, waar nodig in een aangepaste vorm. Voorzieningen waarvoor we naar Twello of de stad moeten zijn vanuit alle kernen goed bereikbaar, ook voor mensen die minder mobiel zijn.

Onze kinderen groeien veilig op

Kinderen die veilig en geborgen opgroeien hebben veel minder kans om problemen te ontwikkelen. Via onze kinderen doen we het meeste aan het voorkomen van allerlei toekomstige problemen in onze samenleving. Dat klinkt logisch, maar hier is een wereld te winnen. We voeren met elkaar het gesprek over opvoeden en opgroeien. We houden elkaars kinderen op een positieve manier in het oog

en springen in waar nodig. We ondersteunen ouders om hun kinderen zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst. En we faciliteren scholen om op hun beurt alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

We staan voor elkaar klaar

Mensen voeren het gesprek met elkaar. Dat is belang rijk: want elkaar kennen betekent dat je makkelijker voor elkaar kunt klaarstaan. Onze samenleving is complex en gehaast, grote groepen mensen hebben steun nodig om mee te kunnen komen. Als we voor elkaar klaar staan, kunnen we elkaar helpen daar waar nodig én op momenten dat dat nodig is. Want iedereen heeft vroeg of laat een uitgestoken hand nodig of een brede schouder om op te leunen.

Iedereen mag er zijn

In een ontspannen samenleving bieden we elkaar de ruimte om er te mogen zijn. En om te mogen zijn wie ze zijn. We stellen ons oordeel uit of we oordelen niet. We durven elkaar aan te spreken op gedrag en houding, want dat waarderen we van elkaar. *Iedereen mag er zijn* betekent ook dat iedereen kansen heeft op een plek in de samenleving die bij hem of haar past, die aansluit bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden.